

אחד האמירויות הערביות

איציק אהרוני



סכום החופשון שעשינו באמירויות, שכלל גם בקור בתערוכת תיירות בינלאומית שהתקיימה שם

23-04-2017 (יום 1)

אתגר באיחוד האמירויות הערביות

איחוד האמירויות הערביות,

לאחר 5 שעות של טיסה משדה התעופה בוורשה אנחנו נוחתים בשדה התעופה של אמירות ראס אל ח'יימה (Ras Al Khaimah), אחת משבע האמירויות המרכיבות את מדינת אחד האמירויות הערביות (United Arab Emirates - UAE). צי של אוטובוסים אוסף את הנוסעים וגם אותנו, ומפזר את הבאים למלונות בהתאם למלון שהוזמן. אנחנו הזמנו את מלון שטייגנברגר (Steigenberger) הממוקם באזור המרכזי של העיר דובאי (Dubai), שנקרא המפרץ המסחרי (Business Bay) שנפתח לקהל רק באמצע שנת 2016. המלון שייך לרשת גרמנית, ובסגנון זה הוא מעוצב. מחלוננו של החדר שקבלנו, בקומה ה-15 של המלון, נשקף הבית הגבוה בעולם בורג' חליפה (Burg Halifa), לימינו דובאי מול (Dubai Mall) הקניון המוגדר הגדול בעולם. בין הבניינים נמצא אגם מלאכותי גדול שבו מזרקות מרקדות ומנגנות.

אנו עומדים ומשתאים, האם זאת הזיה או מציאות, האם התגשם החלום או שאנו עדין חולמים.

היות והשעה מאוחרת, לאחר ההתמקמות אנחנו יוצאים להקפת המלון, ואחר כך נכנסים למסעדה שלו לארוחת ערב

בסגנון מזנון חופשי, המציע מאכלים מכל העולם ולכל טעם. מסעדה שאימצנו בכל ערבי שהותנו במקום.
יום ראשון של חוויות.

24-04-2017 (יום 2)

האמירות שרג'ה (Sharja)

האמירות Sharja ,

היות ולא הזמנו את הטיוולים המאורגנים, במגמה לנסוע לבד ולראות את הדברים המעניינים אותנו, ויותר אתרים, אנו מתאימים את תכניתנו לאפשרויות במקום.
אנו בחרנו את האמירות שרג'ה ((Sharja , אחת משבע האמירויות המרכיבות את המדינה המאוחדת, להיות הראשונה. שרג'ה הוכרזה על ידי אונסק"ו כעיר התרבות והחינוך של העולם הערבי עוד בטרם החל הפתוח הגדול בשאר האמירויות. העיר שימרה את עברה בשחזור שכונה, הקימה מוזיאונים וקידמה את החינוך ע"י הקמת אוניברסיטאות.

הבוקר, לאחר ארוחת הבוקר הראשונה שלנו באמירויות, יוצאים לטיולינו הראשון מחוץ לעיר. מונית עם נהג המוזמנת עבורנו ע"י המלון, מסיעה אותנו ממלוננו בדובאי דרך אמירות אדז'מן (Ajman), הצמודה לאמירות דובאי, לאמירות הצפונית לה שרג'ה (Sharja).

בביקורנו בעיר בחרנו את האזור שבו נתן לראות את ייחודה של העיר, אזור המורשת והאומנות. האזור כולל את שימור העיר העתיקה, את השוק העתיק וריכוז של מספר מוזיאונים. מצאנו להתחיל במוזיאון לתרבות האיסלם (Museum of Islamic Civilization). הבניין המרשים בגוון של זהב הוסב מבניין ששימש כשוק ומציג את תרבות האיסלם מתחילתה, בכתיבה אומנות ארכיטקטורה תשמישי קדושה, טכנולוגיה ונושאים נוספים. למרות שנפתח רק בשנת 2008 הוא כולל אלפי מוצגים ביניהם מוצגים אורגינליים עתיקים.

ממשיכים למוזיאון הסמוך, המוזיאון לאומנות. המוזיאון רחב הידיים מציג אומנות עכשווית ומודרנית. התערוכה שכללה מאות ציורים והסברים מפורטים על הצייר הטכנולוגיות שלו והיצירות, הייתה של אומן מצרי, אומנות שאנו עדין לא יכולים להציג אצלנו.

יצאנו מהמוזיאון לאזור העתיק המשוקם, שהוא עצמו משמש מקום לפסלי רחוב, והמבנים שלו לגלריות ובתי ספר לאומנויות. חלק מהדעות הקדומות שלנו משתנות.

פונים לטיילת, שהיא שדרת עצים וגינות פרחים, הפרושה לאורך מעגן הסירות של שרג'ה, המשמש כנמל של העיר, לעבר השוק המקורה. שוק קטן ומקורה עם חנויות קטנות מהודרות במבנים משופצים. סוחרים שאינם מפתים אותך להיכנס לחנויותיהם, שוק שונה משווקים מזרחיים שבהם בקרנו לאחר מכן.

נכנסים למונית מקומית. בכדי לשמור על פרנסת תושבי האמירות הקטנה, נאסר על נהגי המוניות מדובאי הגדולה המביאים נוסעים לאמירות, לאסוף נוסעים מקומיים בשוכם לדובאי.

לאחר שהות קצרה במלון אנחנו נוסעים להתרשמות ראשונה מהקניון "דובאי מול" הנחשב לגדול בעולם. בקניון אקווריום שקוף ענק עם סוגים רבים של דגים. אנשים יכולים להיכנס למעברים בתוך האקווריום וכן לתא אטום בתוך מי המיכל. ממשיכים לשדרת מעצבי העל שלא נופלת מחנויות פריז ולונדון. מסיימים הפעם בשדרת חנויות התמרוקים. נפרדים מהקניון ונוסעים לחוף הים בשכונה ג'ומריה (Jumeirah) היוקרתית. בתי השכונה הם בתים פרטיים נמוכי קומה המוקפים חומה, שבחצרם חונות מכוניות פאר. למרות יוקרתה של השכונה, שם נמצא החוף הפתוח לכלל הצבור. בתי השכונה מרוחקים משפת הים ומשאירים רצועת חוף רחבה עם חול ים נקי. בחלקים מגב החוף נפתחו גנים מוצלים המאפשרים הגנה מפני השמש היוקדת. מי הים צלולים וביום שהיינו גם רגועים. ברקע ניתן לראות את מלון "בורג' דובאי"

25-04-2017 (יום 3)

העיר דובאי (Dubai)

,Dubai

העיר דובאי (Dubai) ידועה לעוסקים בתיירות, בעקבות תערוכת התיירות (ATM) המתקיימת בה אחת לשנה ומושכת אליה, מאות מציגים ועשרות אלפים אורחים . מיניבוס מיוחד של המלון מסיע אותנו, עם אורחים נוספים, אל מרכז הירידים (Dubai Trade Center). התערוכה המרשימה משתרעת על פני 7 אולמות תצוגה. מושקע בה דמיון רב וכספים רבים , והתצוגות של המדינות השונות מרהיבות ומושכות את העיניים. ביקור בתערוכה זאת, בהבדל מתערוכות אחרות שהשתתפנו בהן, נתן לנו את האפשרות לפגוש נציגים של יעדים אקזוטיים לתוכניות עתידיות. המציגים מכל חלקי העולם עושים הכול בכדי להרשים את הקניין הפוטנציאלי . חלוקת המתנות וחבורות היא דבר שבשגרה בכל דוכן של מדינה ונציגיה. מציגים אחרים מגדילים לעשות עם להקות נגינה וריקודי עם מסורתיים, ועד לכאלה המזמינים למאכלים אוטנטיים ואף לארוחות אופייניות. מלאי התרשמויות ועמוסים במידע כתוב על יעדים חדשים, אנו מסיימים את ביקורינו הארוך והמעייף, בבית קפה שהוא גם מסעדה, בתחום מרכז הירידים, המגיש מאכלים מקומיים ואירופיים . את שעות הערב בטרם ארוחת הערב אנחנו מקדישים לשכונה שבה שוכן המלון. מיקומו של המלון, כמו מרבית בתי מרכז השכונה, הוא לגדויה של אחת מהתעלות (Creeks) שנחפרו משפת הים לתוך המדבר. תעלות אלו מאפשרות הורדה קטנה של הטמפרטורות, (כשהיינו הטמפרטורות הגיעו ל 41 מעלות צלסיוס), וזרימת בריזה בשעות הערב. האזור כולו נמצא בשלבי בניה , אך לגדות התעלה נבנתה טיילת עם ספסלים , עליהם נתן לשבת ולצפות באנשים שעושים ספורט , שלהם הטמפרטורה כנראה אינה מפריעה. חוזרים לחדר האוכל הממוזג להתפנקות של ערב.

26-04-2017 (יום 4)

העיר אל עין (Al Ain)

Al Ain אבו דאבי,

היום אנו יוצאים להגשים חלום של שנים אחדות. מצגת שהגיעה אלינו כמה שנים בטרם נסיעה, שבה הוצגה העיר אל עין (Al Ain) שבאמירות אבו - דאבי, הייתה הגורם לסקרנות ולייחודיות של אחד האמירויות. מכונית עם נהג צמוד שהוזמנה מראש, לוקחת את שנינו בלבד אל העיר אל עין (Al Ain), עיר הגנים של האמירויות. מיקומה של העיר בנאת מדבר פורחת, זכתה בחסותה של אונסק"ו, בגלל ההיסטוריה שלה, המבנים שנשתמרו בה, ולא מעט בגלל האמיר הנעור שלה שיח' זאייד בן סולטן (Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan). השיח' היה מהוגי וממקימי האחד של שבע האמירויות למדינה אחת וגם נשיאה הראשון. אוטוסטרדה החוצה את המדבר, בעלת 4 נתיבים לכל כיוון, מחברת בין שתי הערים . חומת מגן משני צדדיה מגינים עליה מפני בעלי חיים, למניעת תאונות בינן לבין המכוניות. את 150 הקילומטרים שבין שתי הערים גומאים במשך שעתיים, כולל

עצירה לתפילה של הנהג הפקיסטני .

בכניסה לעיר מקבלת אותנו שדרה שבמרכזה גינות פרחים ובשני הצדדים עצים ירוקים המסתירים את המדבר הצהוב והיבש. תחילתו של הביקור במקורות המים, מעינות מים החמים (Green Mubazzara) והקרים, בסכר העתיק שבאפיק הנחל , ובבריכת האגירה המודרנית. שטחים גדולים של חורשות וכרי דשא ירוקים המושקים בממטרות. ההמשך הוא במבצר אל ג'אהילי (Al Jahili Fort). המבצר הציורי הוקם ב 1891 למטרת הגנה על העיר ודרכי המדבר המוליכות אליה וממנה , אך בעיקר על מטעי התמרים שהיו עיקר הפרנסה. המבצר הוא המבנה ההיסטורי של כלל המדינה.

המבנה הבא הוא המוזיאון המלכותי (Palace Museum) . המוזיאון נמצא בארמון שנבנה בשנת 1910 ובו התגורר שיח' זאייד מאחד האמירויות . בשנת 1998 הפך המבנה, הבנוי בצורת חצר פנימית, למוזיאון המציג פרטים עליו ועל פועלו. בין המוצגים ג'יפ הלנד- רובר ששימש אותו לביקורים אצל שבטי המדבר.

בדרכנו ליעד הבא אנו עושים סיור ממונע בשכונת העיר, על שדרותיה, רחובותיה גניה, והפסלים הסביבתיים שבה. העיר המאוכלסת בעשירי המדינה, בנויה בתים נמוכים עם חצרות , שונה לחלוטין מדובאי ואבו-דאבי על בתיה הגבוהים ורחובותיה הרועשים.

בסיום הסיור אנחנו מגיעים למוזיאון הלאומי (Al Ain National Museum) . המוזיאון השוכן במתחם של המבצר המערבי, בצמוד לאואזיס , נבנה בשנת 1910 ושופץ. המוזיאון מציג ממצאים מתקופת האבן עד להקמת האחד. למרות שהמוצגים רבי ערך ומעניינים , הם אינם מוצגים ע"פ סדר , ולכן קשה לעקוב אחרי לוח הזמנים.

הביקור בעיר מסתיים באואזיס של העיר. האואזיס (Al Ain Oasis) הוא מטע של עצי תמרים, שחשיבותם בעבר לעיר הייתה גדולה מאד. לכן מיקומו ע"י המבצר המערבי של העיר, וכיום בסמוך למוזיאון. האואזיס הוא כיום אתר תיירות המשמר את דרך הגידול של העצים אך בעיקר את שיטות ההשקיה של אותם ימים. בטרם נצא לדרך חזרה אנו נכנסים לקניון הקטן של העיר, לארוחה קלה ושתייה קרה. בדרך אנו עוד מספיקים לעצור ב"פונדק דרכים" מדברי ולהתערבב בין מקומיים ונהגי משאיות רעשניים.

27-04-2017 (יום 5)

דיירה (Deira)

,Dubai Deira

המסחר בדובאי נחשב כמביא העושר לעיר יותר מאשר אוצרות הנפט. למרות מרכזי הקניות הגדולים שנבנו ברחבי העיר, והם המוכרים לתיירים המגיעים לאחד האמירויות, נשארו השווקים הלב הפועם של המסחר בעיר. את היום אנו מקדישים לשווקים הפתוחים, ואלו, רובם מרוכזים באזור דיירה (Deira) של העיר. לשם אנחנו מגיעים במונית ציבורית (התשלום ע"פ מונה) ונהג שפותח את הדלת . יורדים ליד שוק הזהב, המשתרע על פני רחובות רבים. שבמרכזם רחוב משופץ ומקורה שהוא לב השוק, שחנותיו מציעות תכשיטי זהב וכסף המשובצים יהלומים ואבני חן יקרות אחרות.

שוק התבלינים נמצא בסמוך לשוק הזהב, דרומית לו. השוק , על חנותיו הקטנות מציע מגוון אין סופי של תבלינים מסוגים שונים המיובאים לשם לדבריהם מאירן , הודו, פקיסטן ושאר ארצות המזרח.

שוק התמרונים, נמצא ממזרח לשוק הזהב . למרות גודלן הקטן של החנות המבחר בהן רב ומגוון. היצע המוצרים כולל מוצרים מיובאים שביניהם מותגים וכן מוצרים מקומיים .

באזור גם שווקים נוספים כגון : שוק למוצרי עור כנעלים תיקים וחגורות , וכן שוק לשעונים שרובם "מותגים" במחירי רצפה. אין לשכוח כמובן את מגוון המסעדות הפזרות ברחבי האזור המגישות מאכלים ממגוון כל מאכלי העולם.

לאחר הפסקה בבית קפה של מלון "פלורידה" (!), הממוקם באזור השווקים , על מנת סלט פירות טריים מכוסים במנת גלידה ועליה צמוקים (שווה כל כפית וקלוריות) , ממשיכים דרומה ומגיעים לרציף ה"קריק" (Creek) , שהוא פריצת מי הים לתוך היבשה. הרציף משמש היום כנמל של דובאי אליו מביאות האניות את סחורתן.

לצד אניות הסוחר , נמצא רציף לסירות ה"אברה" (Abra), שהן סירות במבנה מסורתית המשיטות אנשים לצד השני של ה"קריק", לאזור אחר של העיר, בורג' דובאי (Burg Dubai). אזור זה שופץ בהתאמה למקורותיו והפך לשוק הטקסטיל .

לאחר שסוחר ממולח הצליח למכור לנו שתי מערכות לבוש מקוריות לנכדותינו שיתאימו לפורים, אנו פונים לחזור. לראשונה אנחנו משתמשים ברכבת התחתית (הקו הירוק). תחנת הרכבת נקיה להפליא למרות מספר הרב של המשתמשים בה. הרכבת החדשה מביאה אותנו לתחנת "מול דובאי". הסיור בקניון הענק כולל את אזור המסעדות ובתי הקפה, נעלים ולבוש. עייפים מהליכה ומראות חוזרים למלון ולארוחת ערב

28-04-2017 (יום 6)

שוק אל בהר (Souk Al Bahar)

,Dubai Souk Al Bahar

החום והמאמץ נותנים את אותותיהם. אנחנו מחליטים לבלות את שעות לפני הצהרים בבית המלון. ליד ברכות השחייה של המלון נמצא בית קפה צנוע אך מקסים בעיצובו. למרות שהוא קפה פתוח ללא מזוג אויר אנו יושבים בו להתייחדות זוגית עם קפה ומאפה.

בשעות אחר הצהרים אנו הולכים ברגל אל האגם, שכבר הוזכר, הנמצא בין "דובאי מול" לבין בורג' חליפה. באגם זה מותקנות מזרקות רוקדות ומגננות. בדרכנו אנו נכנסים לקניון קטן בשם "שוק אל בהר" (Souk Al Bahar) ובתרגום "שוק המלחים". זהו קניון למוצרים אקסקלוסיביים ולכן אינו המוני כשאר הקניונים. הקניון משולב עם מסעדות ובתי קפה הפונות אל האגם וכן מסעדות הנמצאות באולמות סגורים. לקניון גם מקום לאירועים ולמופעים.

לפני תחילת ה"מופע" של המזרקות, אנו פונים למצוא מקום עמידה שיאפשר צלום. אלפי האנשים המקיפים את האגם מקשים אך בסופו של חיפוש מצאנו. המופע הוא בן כמה דקות אך מרהיב ביופיו כשברקע בורג' חליפה כתפאורה. בדרך חזרה אי אפשר שלא להתפעל מבתי הקפה המלאים אנשים המזכירים יותר את מדרכות פריז מאשר מדינה מוסלמית במדבר.

29-04-2017 (יום 7)

אבו דאבי (Abu Dhabi)

,Abu Dhabi, Grand mosque

הגיע הזמן לביקור בבירתה של אחוד האמירויות, אבו דאבי (Abu Dhabi). אבו דאבי אינה הגדולה בערי המדינה אך היא הבירה של האמירות הגדולה ביותר באחוד, וממנה בא האמיר זאייד שיזם והגשים את אחוד האומה הערבית, ונחשב כמייסד ואבי אחוד האמירויות. ממשיכי דרכו של זאייד הם ילדיו ומשפחתו. הוא וירשיו נקראים "נשיאי" המדינה למרות היותה מונרכיה.

מיניבוס אוסף אותנו מפתח המלון, אך הפעם מצטרפים אלינו שני זוגות מסלובקיה, ששפתם זהה לפולנית והם מוצאים שפה משותפת עם אלה. שעתים הן הזמן להגיע לאבו דאבי מדובאי על הכביש המהיר המחבר ביניהן.

בטרם נכנסים לעיר, יורדים מהכביש בכוון האי ייאס (Yas Island) שבו נבנה פארק שעשועים של מכוניות פרארי בשם "עולם פרארי". מתחם עצום ממדים הכולל כמובן מתחם גדול לממכר מזכרות, מוזיאון, שכולל מבחר ממיטב מכוניות העבר, תצוגת מכוניות פרארי ממודלים חדישים, אמפיתאטרון למופעים, מגרש מרוצים, מרכז פעילות לילדים ועוד...

בסיום הביקור ממשיכים לאבו דאבי הממוקמת על אי גדול, לביקור באטרקציה המרכזית שלה, המסגד הגדול (Grand

(mosque) גם הוא על שם אבי האומה, Sheikh Zayed. הכניסה למסגד נעשית בלבוש צנוע ובחליצת נעלים. המסגד שמיועד להיות המרכזי למוסלמים במדינה יכול להכיל 40 אלף מתפללים. רצפת המסגד מכוסה בשטיח אחד שכולו נעשה בעבודת יד. קירות המסגד מצופים בשיש לבן והוא מוקף בריכות מים שמקרינות את קרינת השמש עליהם. בערב מחליפות נורות את קרינת השמש. המתחם כולל עוד מספר מבנים, שבאחד מהם קברו של אבי האומה. חולפים על פני מגורי הנשיאות וארמון הנשיאות החדש. נאסר לצלם, וגם לא לעצור בתחום, זה אחד מאמצעי הביטחון של המתחם. המתחם עצמו מוקף חומה, שאינה מאפשרת הצצה פנימה. חבל... מלון "ארמון האמירויות" (Emirates Palace), אחד המלונות היוקרה ממוקם במרכז העיר, הוא יעדינו הבא. מיקומו בתחום שטח ענק של גנים וצמוד לחוף ים. הבניין והריהוט הם בסגנון פנטזיה מזרחית, ובו מתקיימות הפגישות המדיניות של המדינה. בחזית הבניין מערכת מזרקות מים פעילות. הכניסה למלון מבוקרת. בהבדל מהיוקרה במלון, אנו נוסעים למוזיאון "מורשת הכפר" (Heritage Village) המציג את חייהם של הבדואים במקום בטרם גילוי הנפט בשנת 1960. הכפר כולל מספר מבנים וחצרות בהם התגוררו התושבים. מבנים המראים בתי מלאכה מאותה תקופה, שווקים ושאר פעילויות של היום יום. המוזיאון כולל גם פריטי לבוש, כלי בית ועוד... מחוץ למבנים מוצגות סירות הן למסחר והן לדיג. מכלאות לבעלי חיים ונוספים. הביקור מראה יותר את ההתקדמות הגדולה שחלה במדינה עם גלוי הנפט והשקעת רווחיו לרווחת התושבים. לאחר הפסקה קצרה בקניון, לשתייה והתרעננות, אנו נוסעים לסיור בעיר להתרשם מבתים שנבנו בה ומשמשים את הממשל וחברות מקומיות ובין לאומיות. מגוון הרעיונות הארכיטקטוניים הוא אין סופי. הסיור ממשיך לאורך הכביש הסמוך לשפת הים (The Corniche) של העיר. למרות שהעיר נמצאת על אי, הכביש אינו צמוד לשפת הים משאיר מקום לחופי רחצה. גם השדרות המפרידות בינו לבין חופי הרחצה מטופחות. מסיימים את הביקור ברחוב מאידאן (Maidan Al-Ittihad Street). ברחוב זה עדין נמצאים פסלי רחוב של אביזרים ששימשו ומשמשים עדין את תושבי המדבר. קנקן התה מסמל יותר מאחרים את מנהג הכנסת האורחים בעולם הערבי. שמנו אותו כיעד אחרון בטרם נפרד מחר ממארחינו שמהם זכינו לאירוח אדיב. על פי בקשת שותפינו במכונית, לפני היציאה חזרה לדובאי, אנחנו מבקרים בשוק הירקות והפירות. שותפנו האירופאים הצטיידו בדבלים לקחת הביתה.

30-04-2017 (יום 8)

Dubai, Steigenberger hotel

,Dubai, Steigenberger hotel

היום האחרון שלנו באחד האמירויות. ע"פ ההנחיות שקבלנו מהסוכן, יבואו לאסוף אותנו לשדה התעופה בשעות הבוקר המאוחרות. היות והנחיתה מתוכננת אחרי חצות בוורשה. אנו מחליטים לא לצאת מהמלון לעוד חוויה. ירדנו לארוחת בוקר אחרונה, וללא הגבלת זמן יכולנו לאכול ממיטב המאכלים המוגשים. אריזה של המזוודות בהתאם להנחיות חברת התעופה (זאת טיסת עסקה) והורדתן לאסוף. לסיים אנו נכנסים ל"בית הלחם" שהוא מסעדה במלון לארוחות קלות בניחוח צרפתי. עוד סבוב קצר סביב המלון, עד הגעת ההסעה לשדה התעופה.

שלום לך חופשה, בארץ מפתיעה