

מרכז נורווגיה (וקצת קופנהגן)

רועי פרידמן



לפני 5 שנים (2014) אני ואישתי עשינו טיול לנורווגיה היינו בלא מעט מקומות יבשות בעולם, אבל אין ספק אלוהים שמר את הטוב ביותר למדינות הסקנדינביות. נורווגיה היא לא כמו מדינה אחרת - הכל נקי, יפה, שקוף, צלול, והכי חשוב - הם מודעים לכך ויודעים טוב טוב איך לשמור על הטבע שלהם.

במקור רצינו לטוס לאיסלנד, אבל בשל התפרצויות של הר געש ובעיות עם הטיסות החלטנו על נורווגיה. סה"כ היינו בנורבגיה 9 ימים, ובחזור עשינו קונקשיין של 3 ימים בקופנהגן-דנמרק. טסנו בספטמבר שזה בדיוק אחרי העונה כך שמראש הזהירו אותנו שלא בטוח שהכבישים יהיו פתוחים ושאלו יהיה קר, בפועל כל הכבישים היו פתוחים, מזג האוויר היה ממש נוח ונעים, והכי חשוב - לא היה עומס מטיילים...

09-12-2014 (יום 1)

מגיעים לאוסלו

Lillehammer,

אחרי טיסה שהתחיל ב 5 בבוקר, וקונקשיין בקופנהגן, מגיעים בשעה טובה לאוסלו (סביבות 12 בצהריים). אספנו את המזוודות ואת הרכב השכר - פורד פוקוס סטשיין עם ים במקום (תענוג של אוטו!), ויצאנו צפונה. בהתחלה היו התנועה היתה קצת עמוסה, וחששנו שמה ככה יהיה כל הדרך, אבל איך שהתרחקנו משדה התעופה הלחץ השתחרר.

אחרי שעשינו מספר "עצירות התלהבות" הגענו ללילהאמר להעביר את הלילה הראשון שלנו. במהרה מצאנו מלון פנוי, עשינו סיבוב קטן באזור ולאחר מכן עלינו לקומה העליונה של המקום, שם היה בר נחמד עם נוף מהמם. שתינו קצת והלכנו לישון

10-12-2014 (יום 2)

דרך הטרולים - Trollstigen

,Trollstigen

בדרך צפונה עוברים ב Dombås לראות את מבנה כנסיית העץ ואת הנוף המדהים מסביב. לאחר מכן הגענו להנקודה הצפונית ביותר בטיול שלנו - דרך הטרולים. עליה של מספר עיקולים בזווית חדה למעלה, כאשר הנתבי עצמו די צר וצריך להתחשב במכוניות מהכיוון הנגדי. הנוף ממש יפה ובסופו נקודת תצפית מסודרת על העמק ממנו הגענו

מפרץ Hellesylt

,Hellesylt

היינו אמורים לחפש מקום לישון באזור Stranda, אבל עוד היה מוקדם ורצינו לנצל את הזמן ולהתקדם לכיוון היעד הבא שלנו - Hellesylt. הגענו לשם בסביבות אחר הצהריים. ירדנו לאזור האגם ולהפתעתנו לא מצאנו מלון לישון. חזרנו טיפה אחרונה, לאזור שמשקיף על האגם, ומצאנו שם אכסיה מדוגמת (למרות שהארוחת בוקר לא משהו) עם נוף שרק שבשבילו היה שווה להגיע (וגם המחיר :). נסענו חזרה לאזור האגם, קנינו בירות וישבנו על ספסל לדבר ולהתענג על המקום. לאחר מכן הלכנו למסעדה ליד לארוחת פיצה וסגרנו את היום

11-12-2014 (יום 3)

גייראנגר

,Geiranger

בבוקר קמנו מוקדם ונסענו חזרה לאגם. הגענו בין הראשונים לפתוס מקום בתור למעבורת שלקחה אותנו לשיט בין הפיורדים של גייראנגר. באמת מדהים שם. על הסיפון פגשנו ישראלי שיצא לטייל באופן עצמאי לאחר שפתח פרק חדש בחייו. בדרך ראינו את מפל 7 האחיות, ולבסוף הגענו לעיירת גייראנגר עצמה. פרקנו את הרכב ועלינו לתצפית שהשאירה אותנו פעורי פה (כן, זה עד כדי כך יפה), ולאחר מכן חזרנו לעיירה לקנות קפה ולשבת מול פתח הפיורד ולתצפת על הנוף. עשינו עוד סיבוב הליכה קטן וההמשכנו הלאה

הצוק המרחף

Flydalsjuvet Rock,

המשכנו הלאה. ידענו שאנחנו אמורים לעבור ליד מקום שבו אפשר לשבת על קצה של צוק ולצלם את היושב מעמדה רחוקה יותר עם הנוף של הפיורד. פספסנו את נקודת העצירה אך למזלנו עלינו על הטעות מהר וחזרנו. עצרנו לעשות ה-ר-ב-ה תמונות, והמשכנו הלאה

הנוף המשתקף

Djupvasshytta,

כייף להמציא כותרות לקטעים פה (:

המשכנו דרומה עד שהגענו לאגם שהייתי חיי לעצור בו ועצירה ממושכת - אגם צלול, מוקף בהרים, שהשתקפות שלהם במים יוצרת אשליה של פוטושופ. בהחלט שווה הגעה

לאחר מכן המשכנו ל Jostedalbreen National Park Center - מוזיאון קטן שמציג את צורת החיים בעבר הרחוק. עשינו סיור במקום. מומלץ לצלם קצת ליד הנחל שעובר לידו.

בדרך לעיירה Loen ראינו שלט של בקתות. דפקתי על הדלת של הבית הראשי והמשפחה שמנהלת את המקום פתחה לי את הדלת. שאלנו אם יש להם חדרים בשבילנו ובעלת המקום אמרה שזו לא העונה ולכן אין בעיה של מקום. היא נתנה לנו את אחד הצימרים שלה במחיר מאוד זול. הצמר ממומקם על שפת אגם, כאשר הרים מקיפים אותו. פשוט גן עדן של מקום. נסענו לעיירה הקרובה לקנות מצרכים לארוחת ערב ואת הלילה העברנו בבקתה

12-12-2014 (יום 4)

קרחון בריקסדאל

Briksdalsbreen,

בבוקר קמנו מוקדם והמשכנו לכיוון קרחון בריקסדאל החננו את הרכב ונכנסנו לשמורה, בדרך ראינו שיירה של יפנים (או סינים...או קוריאנים, או...) שהיו גם הם בדרך לקרחון. רצינו להגיע לפנייהם כדי שנספיק לעשות תמונות בלי לחץ של אנשים, אבל הם היו ממש קבוצה גדולה שנכנסה עוד לפנינו. הגענו לקרחון שהיה מאוד יפה. עשינו כמה תמונות, אם כי הרגיש מוזר לצלם במצלמת סוני קונה כאשר לכל תייר לידנו יש "תותח" עם עדשה בקנה.

חזרנו לרכב ונסענו חזרה למקום שממנו הגענו (אין דרך המשך דרומה מאזור הקרחון). בדרך עצרנו בירינסט (Yrineset). למה? פשוט מקום עצירה ממש יפה - תראו בעצמכם.

מכיוון שעוד היה מוקדם חיפשנו מה לעשות באזור. הפנו אותנו למוזיאון נוסף שעוסק בעידן הקרח. היה נחמד וזה סגר לנו את סוף היום

תצפית סטגסטיין (פלאם)

,Stegatein lookout

המשכנו דרומה. בדרך עצרנו לקפה ומאפה ב Helgatun Fjellpensjonat. היינו לבד והמארכת שלנו היתה ממש נחמדה. לאחר מכן המשכנו לכיוון פלאם. עלינו לתצפית בשם סטגסטיין. החננו את הרכב והלכנו כמה דקות עד שהגענו אליה - שביל עץ שמגיע עד לקצה הצוק, כשבצדדים יש מעקה עץ מלא ובסוף לוח זכוכית בזוית, שממנו אפשר לצפות כלפי מטה על הפיורד

במקום פגשנו זוג שהגבר הודי. דיברנו מעט ולאחר מכן המשכנו לעיירת פלאם. הרעיון היה לעשות טיול עם הרכבת שיוצאת משם ומטפסת על ההרים, אבל המחיר היה ממש יקר והזמן קצת לחץ לנו, אז ויתרנו. טיפה הסתובבנו במקום וחזרנו למלון לישון

13-12-2014 (יום 5)

הדרך האטלנטית

,Hellesøy

בבוקר קמנו והלכנו לעשות סיבוב באזור. מהר מאוד הבנו שחוץ מכניסה ובית קברות אין עוד מה לעשות בעיירה... /: ונסענו לכיוון ברגן. החלטנו קודם לנסוע על הדרך האטלנטית לקבוצת האיים מערבית לעיר, בסוף המדינה, ולאחר מכן לבקר בברגן עצמה.

הדרך היתה יפה. קשתות של גשרים חיברו את חלקי האיים השונים בהם עברנו עד שהגענו לנקודה הכי צפונית שיש. באזור יש לא מעט צימרים שמיועדים למשפחות שמגיעות לחופשות דיג. פגשנו שם קבוצה של אנשים שעושה פעילות כזאת למשפחות. מכיוון שזו לא היתה העונה הם אפשרו לנו לישון בצימר במחיר סימלי.

כך קרה שקיבלנו ביקתה שלמה לעצמנו להעביר בה את שארית היום. נסענו לקצה האי ולנקודה שבה מסתיימת נורבגיה. וחיפשנו מקום לקנות אוכל. למזלנו מצאנו מכולת קטנה שבדיוק סגרה והסכימה לפתוח שוב בשביל שנוכל לקנות מצרכים ולהכין ארוחת ערב בבקתה. חזרנו חזרה, בדיוק בזמן לצלם את השקיעה, הכנו אוכל, והלכנו לישון

14-12-2014 (יום 6)

ברגן

,bergen

נסענו את הדרך חזרה. נכנסנו לברגן וכיוונו למלון שקראתי עליו לילה לפני. שמנו את הרכב בחניון והעברנו את כל היום בעיר. הגענו לאזור השוק, שם יש מרכז מידע למבקרים שהמליצו לנו על דברים לעשות.

עלינו עם רכבל לנקודת תצפית על העיר, מקום יפה לראות בו את המקום. מאחוריו יש מסלולי הליכה שכיף ללכת בהם. בחרנו לחזור לעיר בהליכה, דרך החורשות. בסוף הדרך הגענו למבצר ישן המיועד למבקרים. עשינו בו סיבוב בעיר וחזרנו לישון

15-12-2014 (יום 7)

נסיעה לאוסלו

אוסלו,

יום מאתגר - ביום הזה לא היה לנו שום יעדים פרט אוסלו - נסיעה של 8 שעות. לא פשוט. בדרך אישתי הרגישה בחילות. כשהם לא עברו הודעתי לה שהיא בהריון. בדיעבד אכן צדקתי...

עשינו מספר עצירות, כולל במסעדה שבה אכלתי את אחת הפיצות הכי טעימות שיצא לי לאכול. עברנו בכמה מנהרות שהאורך שלהם עצום. הם כל כך גדולות שיש כיכרות בתוכן, וממש לא מומלץ לטעות שכן ל GPS אין קליטה שם... באחת העצירות פגשנו זוג מקומי שסיפר שבזמן הקרוב הוא מגיע לישראל לביקור... צירוף מקרים. במקום היה גם אחד המפלים הגבוהים במדינה.

בשעות אחר הצהריים הגענו ליעדנו. בדרך ביקשתי מהמשפחה בארץ שתסגור לי מלון באוסלו, וכשהגענו היה לנו חדר כבר מוכן.

הורדתי את אישתי עם המזוודות ונסעתי לחניון הציבורי לשים את הרכב. לקח לי קרוב לשעה למצוא אותו, כולל לא מעט טעויות ששמו אותי על כבישים מהירים הלוך ושוב - לא נעים בכלל, במיוחד אחרי יום נסיעות מתיש. החנתי את הרכב והלכנו לישון במלון

16-12-2014 (יום 8)

יומיים באוסלו

אוסלו,

את היומים הבאים הקדשנו לטיול באוסלו. הלכנו ברגל עד לפארק ויגלנד - הסתובבנו בפארק וראינו את אין ספור הפסלים שיש בו. חזרנו למרכז העיר, והסתובבנו בין הרחובות. הלכנו לראות את המצודה ביום שלמחרת היה אירוע ספורט בעיר - מרתון אוסלו כך שבמקום היה הרבה הפנינג לקחנו מעבורת שהעבירה אותנו לצד השני של הנהר, שם הלכנו לראות מוזיאון של הויקינגים - נחמד.

הטיסה חזר היתה לפנות בוקר. עשינו צ'ק אאוט מהמלון והלכנו לחניון. הגענו לשם בסביבות 2 בבוקר ורצו לחייב אותנו על יום שלם.

מילא המחיר היה סביר. אבל היות והמחיר היה גבוה בצורה לא הגיונית סירבתי לשלם על יום שלישי באופן מלא בטענה שלא עברו 24 שעות נוספות (גם לא היה מצוין שהתשלום מלא על יום או חלק ממנו) לאחר יכוח ממושך, שבו גם ביקשתי לדבר עם האחראי, החליט העובד בחניון לוותר ולאפשר לנו לשלם רק על יומיים (שבתכלס זו התקופה שהיינו שם).

19-12-2014 (יום 11)

קופנהגן

קופנהגן,

נחתנו בקופנהגן והגענו למלון אותו הזמנו מראש לקח לנו קצת זמן להבין איפה הוא נמצא היות ובצד האחורי שלו (שממש הגענו) היו עבודות בנייה. עשינו צ'ק אין והשעה היתה צהריים. התחלנו את היום והלכנו לכיוון מרכז העיר. כשהגענו לנקודה מרכזית ראשונה ראינו קבוצה של מטיילים שעומדת ליד מדריך שמחזיק במטריה עליה כתוב FREE TOUR. לאחר התעניינו קצרה התברר לנו שבכמעט כל עיר באירופה, בכיכר המרכזית, יש סוכנות לטיולים שמארגנת סיורים בחינם בעיר, כאשר התשלום הוא בטיפים למדריך בתום הסיור. אנחנו לא חובבי טיולים מאורגנים / סיורים, אבל החלטנו לנסות... והתאהבנו. היות וזה סוג שונה של סיורים אזי המדריכים הרבה יותר להוטי הסברה. רובם גם מצחיקים וממש נחמדים, והסיור הזה פתח לנו תאבון גם בערים נוספות שטיילנו בהם בעתיד - מאוד מומלץ שכן אותו מסלול הליכה שהתכוונו לעשות עשינו ביחד עם הקבוצה, ואף למדנו הרבה יותר על המקום. הסיור ערך כ-3 שעות, עם הפסקה באמצע. היה מאוד מעניין ומלמד. ראינו את המקומות המרכזיים וקיבלנו הרבה טיפים. לאחר מכן המשכנו לטייל בעיר וחזרנו למלון בערב הלכנו לפארק השעשועים טיוולי - TIVOLI שנמצא בתוך העיר עצמה. הם בדיוק חגגו שם ואנחנו נהננו מהאווירה במקום

20-12-2014 (יום 12)

קופנהגן

קופנהגן,

ביום השני הלכנו 20 דקות לאזור שנקרא ויקי כריסטינה, או בשמה השני - אמסטרדם הקטנה. זה מקום שהיפים בנו בשנות ה-60. שכונה של פעם, עם הרבה גרפיטי על הקירות. במרכז השכונה יש אזור עם עמדות שבהם מוכרים סמים קלים. העמדות בנויות בצורה כזאת שאתה לא רואה את המוכר. אתה מצביע על מה שאתה רוצה והוא מביא לך. לאחר מכן ממשיכים ומגיעים לגינה שבה כולם יושבים ומעשנים, לרבות דוכנים מסביב. סה"כ אוירה טובה. במקום 3 חוקים - אסור לצלם, אסור לצעוק, ואסור לרוץ - זה מלחיץ את כולם (: המשטרה כנראה יודעת על המקום ויש הסכם לא פורמאלי שהמקומיים לא מוציאים את הסמים החוצה, והמשטרה לא נכנסת פנימה. לאחר מכן חזרנו למרכז העיר לטייל עוד. קופנהגן ממש יפה - מזכירה בגודל שלה את אמסטרדם - הכל קרוב והכל ברגל. עשינו טיול לאורך הנהר עד שהגענו לפסל של בת הים הקטנה - בכל זאת האגדה הגיעה מכאן לאחר מכן חזרנו למלון ולמחרת טסנו חזרה לארץ