

חבל זלצבורג עם קצת גרמניה (לגולנד ומינכן)

רועי פרידמן



הרבה זמן אישתי ואני מדברים על טיול במרחבים הירוקים האינסופיים של אזור זלצבורג - אוסטריה. אחרי 4 שנים שלא היינו בחו"ל סוף סוף הוצאנו את זה לפועל. ארזנו ציוד לשבוע וחצי, את 3 הילדים (בת 8, בן 5, ובן 10 חודשים), ויצאנו לדרך.

מעבר לכמה ימים בגרמניה התרכזנו ב 2 אזורים בזלצבורג:

1. 20 דקות מזרחית להעיר זלצבורג, בדרך לאזור האגמים - 3 לילות
2. קרוב לעיר קפרון - 4 לילות

קראנו המון באתרים שונים בקבוצות פייסבוק על האטרקציות והמקומות לבקר בהם, כולל האם כדאי לרכוש את כרטיס זלצבורג-קארד.

המסקנה הכי חשובה שלנו היא - לזרום. לא לנסות להספיק כמה שיותר ולא לעשות רק כדי לסמן וי. וזו גם הסיבה שלא רכשנו את הכרטיס זלצבורג-קארד. גם כי לא בטוח שזה היה חוסך לנו וגם כי לא רצינו להיות "משועבדים" לאטרקציות שהוא נותן, ובדיעבד זו היתה החלטה מאוד נכונה.

התלבטתי גם האם לטוס הלך וחזור ישירות לזלצבורג. בסוף העדפתי לנחות במינכן כי השכרת הרכב משם משמעותית יותר זולה, וגם כי אוכל לחזור אחרי 10 ימים ולא אחרי 7

מילה על המזג האויר - הייתי בטוח שבסוף יולי/תחילת אוגוסט יהיה ממש חם. בסוף היה מזג אויר נעים וחמים. באזור זלצבורג היום היה מתחיל מעונן ומסתיים בשמים בהירים, ובאזור קפרון ההפך. היה רק יום אחד שהטמפרטורה היתה קרה אבל בקטנה...

רכב - Europcar דרך אופרן (שירות נהדר)

טיסות - הזמנה עצמאית באתר של לופטנזה

בתי מלון - הזמנה ישירות מהמלונות

ביטוח - הראל

מתאריך עד תאריך כמות לילות מלון אזור

Hotel Alarun 1 24.7.23 - 23.7.23 שדה תעופה - מינכן

Pension Kristalpark 1 25.7.23 - 24.7.23 אזור לגולנד

Gasthof am Riedl 3 28.7.23 - 25.7.23 זלצבורג

Haus Wegscheider 4 1.8.23 - 28.7.23 קפרון

Jugend- und Familienhotel Augustin 1 2.8.23 - 1.8.23 מינכן

23-07-2023 (יום 1)

מגיעים למינכן

שדה תעופה מינכן,

אז לקחנו את הרכב. הורדתי את המשפחה בטרמינל 3 ונסעתי לשים את הרכב חניות לטווח ארוך (495 ש"ח ל 11 ימים). הבן שלי ישן כל הנסיעה וכשהתעורר וראה מטוסים שאל בתמימות אם הגענו. התאפקתי (אבל ממש חזק) לא להגיד לו "הגענו? מה זאת אומרת? אנחנו כבר חזרנו. מה, ישנת כל הטויל?", אבל לא היה לי לב (: הטיסה איחרה בחצי שעה שזה ממש בקטנה בהתחשב בעובדה שיצאנו 4 שעות לפני והתהליך זרם לאט. לא בגלל שהיו הרבה אנשים אלא שזה פשוט לוקח יותר זמן עם ילדים. בסוף העברנו שעה בדיוטי פרי ועלינו על המטוס. נחתנו במינכן באזור 20:00. כשהמזוודות הגיעו גילינו שבאחת מהן יש סדק די גדול. הנציגה של לופטנזה הציעה על המקום מזוודה חדשה מהניילון וסגרה את הסיפור מבלי להתווכח. תענוג. לקחנו את הרכב מיורוקאר - פאסט סטיישן, מה שהכיל בקלות את 2 המזוודות הגדולות + עגלה ונסענו למלון שהיה ממוקם כ 20 דקות מהשדה. הגענו ללא בעיה. בקבלה השאירו את המפתח בכספת. נכנסנו לחדר שהיה מושלם למשפחה עם 3 ילדים. מיטת התינוקות כבר היתה מוכנה, והלכנו לישון

24-07-2023 (יום 2)

לגולנד - עולם שלם לילדים

לגולנד,

בתכלס זה לא היה בתכנון שלי. גם לא רציתי להתפרס על שטח גדול בטיול. רציתי להתמקד ביעד שתכננתי. שקראתי עליו. שלמדתי אותו. אבל אף אחד לא באמת שואל אותי אז קניתי מראש כרטיסים ללגו לנד בתוספת ספיד-פס מורחב שמאפשר להמתין לכל מתקן מספר דקות (במקום להמתין את האנשים שבתור). בבוקר ירדנו עם המזוודות וגיליתי שבניגוד לנאמר לי כן יש אופציה לארוחת בוקר ביום שני. התעניינתי בעלות ונאמר לי שזה 11 יורו. שאלתי את הפקידה האם היא חישבה לכל המשפחה והיא אמרה שכן. הייתי מופתע וזרמנו על הארוחה במלון. כשיצאנו הלכנו 200 מטר לכיוון סופר על מנת להצטייד במים וחטיפים לילדים. ביציאה התחיל קצת גשם אז הלכתי חזרה ולהביא אתה רכב, לאסוף את המשפחה, ונסענו שעה וחצי עד שהגענו ללגולנד. אני תכננתי להגיע עם הפתיחה, ב 10:00, אבל עד שהגענו היה כבר 11:20. חנינו די קרוב והטיפות פסקו. השמים קצת יותר התבהרו ונכנסו לפארק. בכניסה הסבירו איך להשתמש באפליקציה להפעלת הספיד-פס ויצאנו לדרך. המקום לא היה מפוצץ באנשים כך שדי נהננו מהמרחב. גם לא חיכינו הרבה לכל מתקן שזה היה בכלל מדהים. פעמים ירד גשם אבל זה היה בסדר - בכל מקרה היינו צריכים לעשות הפסקת צהרים עם אוכל שעוד הבאנו מוקפא מהבית, ובפעם השנייה שטפץ פשוט נכנסנו לאחד המבנים ששם היה ג'ימבורי עם לגו (מין הסתם) כדי שהילדים יוכלו לשחק. ב 18:00 המקום נסגר וזו גם השעה שסופית לא היו יותר עננים. השמש יצאה ואנשים התחילו לזרום לכיון היציאה. בדרך

עברנו בחלק שבו בנו שכפול של ערים שלמות מלגו.
נכנסנו לרכב, יצאנו מהחניה עם השובר שכבר קניתי ושילמתי מהארץ ונסענו כמה דקות למלון קרוב בגונצבורג שהיה נהדר לילדים.
החדר היה משותף לנו ולילדים. לנו היתה מיטה זוגית ולילדים מיטת קומותיים. בחוץ גינה גדולה עם משחקים לילדים.
לקראת 20:00 נסענו למרכז העיר לאכול במסעדה נחמדה עם מלצרית שהעסיקה את אור לכמה דקות ואיפשרה לנו לאכול בשקט
חזרנו לחדר והלכנו לישון

25-07-2023 (יום 3)

נוסעים לאוסטריה - זלצבורג

,Koppl Austria

אם המרחק ממינכן לזלצבורג לוקח בערך שעתיים אז עם התוספת של לגולנד זה לקח בסביבות ה 3-3 וחצי שעות.
לקראת המעבר לאוסטריה קנינו מדבקה לאוטוסטרדות באוסטריה. עולה 10 יורו ל 10 ימים (מינימום).
לבסוף הגענו למלון - Gasthof am Riedl
עכשיו, ראיתי הרבה תמונות מהאזורים שם, וקראתי הרבה על הנופים. קיוותי שאכן התמונות באתר של המלון משקפות את מה שיהיה ונדהמתי כשגיליתי שהמציאות עלתה על הציפיות.
המלון נמצא במקום טיפה גבוה, על שטח גדול.
אנחנו היינו המשפחה היחידה שם. שאר האורחים היו משתתפים של כנס BMW, ומכאן שגם כל הרכבים בחוץ היו של BMW.
החדר היה בקומה 2 והאחרונה עם מרפסת שמשקיפה על העמק הפתוח השוכן בין ההרים הירוקים.
החדר עצמו היה ממש גדול ומרווח, עם הפרדה בין האזור שלנו ההורים והמיטות של הילדים.
בחוץ פינת משחקים מושקעת ובפנים ג'ימבורי מלא בצעצועים.
השמש שוקעת די מאוחר שם (ב 21:00 עדיין יש אור) אז ניצלנו את שארית היום לנוח במלון ולתת לילדים להתרוצץ בחוץ

26-07-2023 (יום 4)

ארמון הלבון Hellbrun

,Hellbrun austria

בבוקר ירדנו לארוחת בוקר מפנקת. התארגנו לדרך.
בחוץ לא היה גשום אבל כן היה מעונן.
נסענו לארמון Heilbrunn. כשהגענו התחילו קצת טיפות. מזל שאינתי הביאה 2 מטריות מהבית. אני קניתי עוד אחת במקום.
קנינו כרטיס לסיור בחצר המקום. עד שהתחיל ניצלנו את הזמן לעשות סיבוב בארמון עצמו, בקומה השנייה, מה שארך כ 10-15 דקות. לאחר מכן הגענו לנקודת ההתחלה של הסיור בחוץ. קיבלנו מכשירי הדרכה בעברית (כן כן) והקשבנו להסברים על המזרקות החדשניות (דאז) של המקום.
הסיור בהחלט היה מעניין. גם הילדים נהנו.
בסוף עשינו סיבוב קצר בגנים שפתוחים לכולם, ונסענו לזלצבורג העיר.

טירת זלצבורג

,Salzburg Fortress Hohensalzburg

כשהגענו כבר היה לי רשום מקום חניה שקרוב מאוד למרכז העיר ויחסית זול (חפשו Garage Hypo Nonntal). מה שנחמד זה שהמחסום כניסה לא נפתח עד שמתפנה מקום כך שרק כאשר יוצא רכב אתה נכנס ויודע גם שיש מקום פנוי בפנים. לפנינו היו 3 רכבים אז גם לא המתנו הרבה.

הסתבבנו בעיר העתיקה והתקדמנו לכיוון הטירה. קנינו את הכרטיסים למעלית/רכבל בשילוב הסיור. גם שם קיבלנו מכשירי הדרכה בעברית. בדרך החוצה קניתי לילדים את הבייגל הכי גדול שהם ראו מעולם. חזרנו לרכב ומשם למלון

27-07-2023 (יום 5)

מכרות המלח בהאלשטאט

,Salzweiten Hallstatt

בבוקר קמנו ונסענו לעשות את הר דכשטיין ותצפית 5 האצבעות. לצערנו, עקב עבודות תחזוקה, הרכבל היה פתוח רק לתחנה הראשונה, היכן שיש את 2 המערות, ולא הגיע לתחנה העליונה ששם יש את התצפית ומסלולי ההליכה. קצת התבאסנו אבל החלטנו לנסוע למכרות המלח הקרובים שנמצאים ממש בצמוד לעיירת האלשטאט. אחרי פעמיים של הלוך ושוב עם הרכב מצאנו חניה ממש במרכז. הבחור בכניסה שמכוון את הרכבים אמר שהעלות לשעה הראשונה היא 4 יורו ומקסימום 16 לכל היום. בדיחה ביחס למדינה שממנה אנחנו מגיעים. החננו את הרכב והלכנו 7-8 דקות עד לכניסה לרכבל. רכשנו כרטיסים לעוד 40 דקות (שם הכל זה לפי זמנים) ולכן ניצלנו את הזמן לארוחת סנדוויצים בחוץ.

עלינו למעלה לתצפית. אישתי נשארה עם התינוק בחוץ (אין כניסה לגילאים שלו) ואני והילדים הלכנו לסיור במכרה המלח.

קיבלנו חליפות לבנות ששמרו על הבגדים ונכנסנו בשורה למכרה. המדריך היה מאוד חברותי ונעים. הסביר בגרמנית ולאחר מכן באנגלית. בפנים היו כל מיני מיצגים והקרנות. יש גם 2 מגלשות עץ שהילדים ממש התלהבו מהם והכי חשוב - בסוף כולם יושבים על סוג של מסילה שמחזירה את כולם בנסיעה החוצה. שעה וחצי סה"כ והילדים נהנו.

העיירה הצוירית האלשטאט

,Hallstatt

לאחר מכן הלכנו למרכז העיר להתרשם מהמקום. האלשטאט נחשבת לאחת העיירות היפות בעולם ומופיעה בהרבה מגזינים.

זה נכון שהיא יפיפיה ומאוד צוירית אבל טיפ טיפה הגזימו לגביה. יש באירופה לא מעט עיירות דומות ויפות. הצטלמנו וכמובן אכלנו גלידה והלכנו כ 10 דקות למתחם דשא, בכיוון ההפוך ממרכז העיירה, ממש נחמד המוקף במים,

שממנו אפשר לראות את העיירה עצמה. ממש מובלע של דשא בתוך האגם.
באזור גם מתקני שעשועים לילדים.
מאחר והשעה התחילה להיות אחרי 17:00 זזנו לאגם גוסאו שהיה כ 25 דקות מאיתנו

28-07-2023 (יום 6)

אגם גוסאו Gosauseen

,Gosauseen Lake

הגענו לאגם והחננו את הרכב בצמוד למסעדה. אחד המלצרים אמר שלא צריך לשלם אבל כן צריך לשים כרטיסית זמן (שהגיעה עם הרכב) שמראה מתי החננו. כנראה שיש הגבלת זמן.
האגם ממש יפה. עשינו הליכה במסלול סביב האגם. לא הקפנו את הכל. אפילו לא חצי, אבל נהננו מאוד מהיופי וחזרנו לאזור החניה לארוחת ערב במסעדה ומשם למלון

29-07-2023 (יום 7)

פארק Abarena

, Abarena - der Freizeitpark für jedes Wetter

קמנו והשמש הפתיעה זורחה כבר מהבוקר.
עשינו צ'ק אאוט מהמלון והחלטנו לעשות מספר אטרקציות בדרך למלון הבאה שלנו באזור קפרון.
ונסענו לפארק קטן לילדים - Abarena. הפארק נפתח ב 10 והגענו בסביבות 11. היה כמעט ריק והבחור בכניסה עוד עשה לנו הנחה כי אמרתי לו שבאנו רק לשעתיים.
הילדים ממש נהנו. במקום סירות פדלים, טרמפולינות, מגלשת מים, מתחמי משחקים. חלק בחוץ וחלק בפנים.
מכיוון שזה היה גם היום הולדת של הבן שלי קיבלנו מספר אסימונים למכוניות מרוץ/קארטינג והילדים ממש נהנו.

מפל גולינגר

,Wasserfallstraße 23, 5440 Golling an der Salzach

הגענו למפלי גולינגר. החננו בחניון שבשטח הפתוח ובאתי לקנות כרטיס.
משפחה אירופאית נגשה אלי ונתנה לי את הכרטיס חניה שלהם לשים על החלון. הייתי מופתע מהתיכונם. חשבתי שזה שמור רק לישראלים...

הלכנו כרבע שעה לכניסה לשמורה. שילמנו על הכניסה והתחלנו הליכה עד למפל.
לאחר מספר תמונות התחלנו במסלול למעלה שעובר בתוך היער. יש 2 גשרים ובסוף מערה. אנחנו הגענו עד הגשר הראשון וחזרנו. בגשר שהגענו אליו יש מפל שיורד מאחורי מערה ומתוך המערה יוצאים המים לכיוון המפל שראינו למטה.
סה"כ יפה, נחמד, ודי קליל

ארמון הוהנוורפן Burg Hohenwerfen

,Burg Hohenwerfen

הגענו לחניון שבכניסה לרכבל. רכשנו כרטיסים לרכבל + כניסה לטירה וסיור בה. כשהגענו למעלה צריך לעלות מספר מדרגות ושם יש רחבה עם מקומות ישיבה, משחקים לילדים, ודוכן אוכל. הסיור שלנו היה בעוד 50 דקות אז בינתיים הילדים שיחקו במתקנים שהיו ברוח המקום וכעבור רבע שעה הלכנו למופע נשרים שהתקיים בחצר הטירה - 10 דקות הליכה בשיפוע מטה. המופע היה נחמד. גיחות של בזים ונשרים בשמי הטירה. השמים היו מעוננים כך שהיה ניתן לראות בבירור את הציפורים על רקע העננים. לאחר מכן עלינו חזרה לסיור. קיבלנו מכשיר הדרכה, גם הוא היה בעברית אפילו היה מותאם לילדים. לאחר מספר תחנות הגענו למגדל הפעמון של הטירה עם נוף לכל האזור. סיימנו את הסיור וחזרנו ברכבל ולרכב. השעה היתה כבר 18 אז חיפשתי מסעדה בגוגל עם דירוג גבוה והגענו למסעדה שהיה בה, כמובן, פינת משחקים לילדים. ישבנו בחוץ ואכלנו ארוחת ערב כשבחוץ השמש עדיין לא לקראת שקיעה. בסוף הזמנו לילד עוגה ושרנו לו יום הולדת שמח. בשבילו כל הטיול הזה נעשה לכבוד יום ההולדת שלו. יאללה, זמנו... בסביבות 20:00 הגענו לעיירת Piesendorf, שם חיכה לנו המפתח בכספת שמחוץ למלון. החדר היה מאוד גדול - חדר שינה להורים וחדר לילדים. 2 מטבחונים, מרפסת, ובחוץ גינה גדולה עם משחקים וג'קוזי

30-07-2023 (יום 8)

סכר קפרון

,Höhenburg Stauseen Kaprun

בבוקר קמנו ליום מעונן שמהר מאוד התבהר. נסענו לסכר המפורסם. החננו את הרכב בקומה ה 11 של המקום (זה חוסך את העליה ברגל של כל המדרגות). משם הלכנו 5 דקות וקנינו כרטיסים לסכר שכללו - נסיעה קצרה באוטובוס ייעודי, עליה ברכבל פתוח (כמו מעלית משא ענקית), ונסיעה באוטובוס ייעודי נוסף שיש לו 2 עצירות. הגענו לסכר והסתובבנו באזור. במקום קיבלנו פלייר עם חידות לילדים שאת התשובות מגלים מכל מיני פינות מידע שיש בשטח. חצינו את הסכר ואכלנו גלידה בבית קפה שבכניסה למוזיאון. בנקודת החזרה החזרנו את פלייר החידות פתור והילדים קיבלו הפתעה - עט מעוצב ומסכה. את הדרך חזר החלטנו לעשות בשביל ייעודי שיווד חזרה לתחנה האמצעית של האוטובוס. בתחלה ירדנו בשביל בטבע ולאחר כ 20 דקות הגענו לכביש עצמו. שם הילדים כבר קיטרו ללא הפסקה. ואז למזלנו הגיע האוטובוס. סימנתי לנהג לעצור ולהציל אותי מאימת הילדים. הוא עצר ועלינו חזרה בנסיעה לרכבל ומשם לאוטובוס שלקח אותנו לנקודת הכניסה ולרכב. השעה היתה כבר ערב, אם כי היה מאוד מואר בחוץ. הסתכלתי בגוגל לגבי מקומות לאכול באזור ונסענו למסעדה קרובה שהיתה פשוט מעולה - ישבנו לבד בגינה, ליד בריכה טבעית שהם בנו בחצר, מול הרים ירוקים ושמים צלולים. נהננו מאוד וחזרנו לחדר. שמנו לב שהשעה די מוקדמת, באזור 18:30, והבריכה של העיירה פתוחה עד 20:00. התארגנו מהר ונסענו לשם. מכיוון שהמלון סיפק לנו כרטיס FunCard אזי הכניסה היתה ללא עלות.

היינו לבד במקום, אם כי היינו רק חצי שעה שאחריה התחילו טיפות. התקפלנו מהר ואיך שהגענו לרכב התחיל, לראשונה
בטיול, גשם אמיתי וחזק שנמשך סה"כ חצי שעה.
טוב, העיקר הילדים נהננו וסגרנו פינה...

31-07-2023 (יום 9)

הכביש האלפיני הגבוה של גרוסגלוקנר

,Grossglockner

קראתי על זה אבל לא תכננתי שנסע לשם.
קמנו בבוקר והיה נראה שהשמים מתבהרים. שכנעתי את אישתי לנסוע לדרך שנקראת גרוסגלוקנר - כביש של 34 ק"מ
עם 11 מקומות עצירה (אם כי יש בצדדים עוד הרבה מפרצים לעצור). מדובר בדרך לאורך רכס האלפיים שמגיע עד
לאחד ההרים הגבוהים בשם גרוסגלוקנר.
עצרתי בכניסה לדרך ודיברתי עם הבחורה בתחנת המידע. היא הסבירה לי בקצרה ואף נתנה לי מפת מסלול נסיעה,
בעברית!
שילמנו 40 יורו (תשלום לפי רכב) ונכנסנו.
עשינו לא מעט עצירות כי הנופים שם פשוט מדהימים, ומשתנים. בחלק מהמקומות רואים הרים ירוקים, בחלק אחר
מושלגים. גם הצמחיה משתנה בהתאם לגובה ובמקום מסויים גם עצרנו להתגלש בשלג (לא היה קר או משהו).
עצרנו לארוחת סנדוויצים מול תצפית משגעת והגענו לתחנה הסופית - הר גרוסגלוקנר עצמו. המסלול הפנה אותנו לחניון.
נסעתי עד לקומה האחרונה, הרביעית, משם יש תצפית יפה על הקרחון/ההר. ירדנו במעלית לרחבה למטה, הצטלמנו,
וחזרנו חזרה.
ממש על היציאה מהכביש יש גן חיות בר ומתחם שלם של משחקים לילדים, חלקם בתשלום של יורו חלקם בחינם.
הילדים ממש נהנו ובסוף החלנו לוותר על הגן חיות.
אין שיצאנו מהמתחם התחילו טיפות כך שיצא לנו מעולה.
חזרנו לרכב והגענו למלון. וירדנו עם בקבוק יין לג'קוזי. הילדים האומנם לא שתו אבל ממש נהננו מהמים החמים.

01-08-2023 (יום 10)

נקיק זיגמונד תון Sigmund-Thun-Klamm

,Sigmund-Thun-Klamm

היו לנו תוכניות לעשות אטרקציות באזור פלאכו, אבל אחרי שיחה עם בעלת המקום ואחת העוזרות, שהיו סופר סופר
נחמדות הבנו שבמרחק של כמה דקות באזור שלנו יש אטרקציות לא פחות שוות.
אז תודה לצוות המלון על המידע, הדאגה, והקפה על הבוקר (כולל ממתקים לילדים) ונסענו לנקיק זיגמונד תון. נכנסנו
בהנחה עם הכרטיס FunCard שהמלון סיפק לנו.
ההליכה מאוד נחמד וקלילה - כל הסיפור הוא 15-20 דקות בשבילי עץ לאורך הנקיק כשלבסוף מגיעים למפל.
לאחר המפל יש אגם מהמם עם מתחמי ישיבה סביבו, מתקנים לילדים ומסעדה. נהננו מאוד לטייל מסביב ולעשות עצירות
לצד האגם.

לאחר מכן חזרנו לרכב.

מגלשות הרים קפרון

,Alpine Coaster Kaprun

קראנו שהרבה עושים, בכל מיני מקומו, את המגלשות ההרים. נסענו כ 15 דקות והגענו למתחם המגלשות בקפרון. החננו את הרכב וקניתי כרטיסים לי ולבת שלי. לצערי הקטן בן ה 5 לא רצה. עמדנו בתור וכשהגיעה תורנו עלינו על מגלשה שמושכת אותנו עד לנקודה גבוהה בהר. התחלנו לרדת לאורך המסילה. בעוד שאני לא מאמין שנצליח לעשות את הסיבוב במהירות שהיינו בה הבת שלי, לעומת זאת, צרחה שלא אלחץ על הברקס. איך שהוא לא עפנו והחוויה היתה באמת מהנה. למטה יש מתחם משחקים. קנינו גלידות וכולם ונסענו הלאה

בריכת שיחה חצי טבעית

,Badesee Niedersill

בבוקר, כשדיברנו עם בעלת המקום היא המליצה שניסעה 15 דקות לעיירה הצמודה שם יש חוף ליד אגם שניתן להיכנס אליו. אני לא מבין איך זה שהמתחם לא הומלץ או הוזכר בשום קבוצה או בלוג ישראלי. המקום פשוט יפיפיה. מדובר באגם המוקף דשא שניתן להיכנס אליו. אנחנו לא שילמנו כי עברנו בצמוד לקופות, ליד מתקני השעשועים ולכן לא ידענו בכלל שצריך לשלם. גם היה לנו את הכרטיס FunCard אז גם ככה זה היה לנו בחינם, אבל לגמרי בטעות היינו עלולים להתגנב פנימה. לא אשקר - המים היו קרירים, וזה למרות שהשמש היתה נעימה. במקום גם מתקני שעשועים קטנים, מגלשת מים, טרמפולינה צפה באמצע האגם. בילינו שם מספר שעות ואכלנו במסעדה שנמצאת במקום - מנת המבורגר פלאפל לצמחוניים כמוני. האוכל לא ברמה כל כך גבוהה, אבל סוגר פינה.

כשחזרנו הילדים לחצו בלי הפסקה שניקה אותם שוב לג'קוזי בחצר המלון ואנחנו נשברנו. אז לקחתי אותם לשעה ובינתיים דיברתי עם אחת העובדות במקום ודרך כך הכרתי קצת יותר את האנשים והלך הדברים במדינה. לבסוף נכנסתי למים עם הילדים.

02-08-2023 (יום 11)

נוסעים למינכן

,Munich

בבוקר וקמנו והיה מעונן. ארזנו את כל הדברים ונפרדנו מהמקום. התחלנו נסיעה לכיוון מינכן כשהמטרה היתה להגיע עד הצהריים ולבלות בעיר חצי יום.

בדרך ירד לא מעט גשם אבל כבר לא היה לנו משנה. זו כבר בעיה של אנשים אחרים :

לאחר שעתיים הגענו למלון שהיה ממוקם ליד פארק ציבורי, במרחק של 6 דקות הליכה לרכבת התחתית אשר נמצאת 3 תחנות ממרכז העיר.

החנתי בחניון של המלון וקיבלנו את המפתחות לחדר שהיה פשוט מדהים - אחד הקירות היה חלון לכל אורכו וממנו נשקף לנו נוף לפארק.

התארגנו ונסענו ברכבת לעיר העתיקה. הסתובבנו באזור. נכנסנו לארמון המלוכה (Residenzmuseum) ועשינו סיור , אם כי לא עברנו בכל ה 130 חדרים שם ולא הקשבנו במכשיר האודיו להכל, אבל העברנו שם שעה-שעה וחצי ויצאנו החוצה להסתובב עוד.

בחוץ כבר התבהר ממש היה נעים. עברנו ליד כניסת הגבירה ונכנסתי עם הילדה כדי להראות לה את המבנה מבפנים. אכלנו ארוחת ערב במסעדה הקרובה למזרקה הגדולה שבכניסה למדרחוב ונסענו חזרה למלון

בערב השכבו את הילדים לישון, לקחנו את אור, וירדנו לשעה אינטימית בבר של המלון, לחגוג עם קוקטיל ובירה את סיומו של המסע המדהים שעברנו

03-08-2023 (יום 12)

עולם BMW והפארק האולימפי

,Am Olympiapark 1, 80809 München

בבוקר אכלנו ארוחת בוקר מעולה ועשינו צ'ק אאוט. זה היום האחרון והטיסה ב 19:45 בערב. יש לנו כמה שעות להעביר ולכן נסענו לעולם BMW להסתובב בין המכוניות והאופנועים המתקדמים שלהם.

החניה עלתה לנו משהו כמו 7 יורו ל 4 שעות, והכניס לעולם BMW בחינם. לאחר מכן יצאנו והלכנו לפארק האולימפי שממול, שם , במקרה, התקיים יריד עם המון דוכני אוכל ומתקני לונה פארק אכלנו צ'ורוס ונתנו לילדים לעלות על המכוניות המתנגשות. לאחר מכן חזרנו לרכב ונסענו לשדה התעופה.

החזרנו את הרכב. הבחור הראה לי שהמצלמה שסורקת את הרכב בכניסה לחניות מצאה מכה קטנה על הדלת. כנראה שמישהו פתח עלי את הדלת שלו. לא משהו שאפשר לשים לב אליו בכלל בעין. הוא החליט להתעלם מזה ואנחנו נכנסנו לטרמינל.

היה לנו עוד זמן להעביר עד לטיסה אז אכלנו במתחם שבחוץ בין הטרמינלים. אני נקנקייה צמחונית (בכל זאת אנחנו בגרמניה) והילדים ואישתי מקדולנדס (בכל זאת...ילדים).

את הישראלים תמיד תוקעים באיזה אגף בסוף העולם. אז הלכנו עד שהגענו לשער שלנו. שלחנו את המזוודות, העברנו קצת זמן בג'ימבורי שם וטסנו הביתה עייפים אך ממש מרוצים.